



Stockholms-Gillet



Gille-Tidender Årgång 24 Nummer 3 2019

.....

Stockholms-Gillet Höstgille 2019

*Äger rum i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan 7
tisdagen den 5 november kl 17.30*



Årets Höstgille hålls som många gånger tidigare i Sällskapets anrika lokaler på Blasieholmen. Fastigheten är från 1870 och ritad av arkitekten Johan Fredrik Åbom. Mötet och middagen hålls i Sällskapets Stora Matsal, som är en kopia av den bankettlokal denne ritade för det gamla Hotel Rydberg vid Gustaf Adolfs Torg.

Årets stipendiater

Kvällen inleds med presentation av årets Gillestipendiater som kommer att berätta om sina spännande forskningsprojekt som Gillet på detta sätt stödjer.

Gillet's stipendienämnd hade i år 135 000 kr

att dela ut och nämnden beslöt att göra en storsatsning på Stockholms Blodbad. Nästa år har det gått 500 år sedan avrättningarna ägde rum på Stortorget och närmare 100 människor miste livet. 100 000 kr kommer att delas ut till en konferens och en stor utställning på Medeltidsmuseet under ledning av historikerna Heiko Droste och Kurt Villads-Jensen. Vidare beslöts att dela ut 20 000 kr till doktoranden Anton Runeson som studerar mord och andra allvarliga brott i domstolsprotokoll från 1600-talet. Slutligen beslöts att dela ut 15.000 kr till historikern Boel Englund som sökt finansiering för sökande efter bilder till sin nya bok "Borgerliga kvinnor verksamma i Stockholm 1880-1920".

Stipendienämnden har följande ledamöter: Stella Fare (ordf), Love Arbén, Per Dahl, Karin Sidén, Johan Tamm och Charlie Hahne (sekreterare). Stipendierna finansieras av intäkter från Gillets julmarknad och syftar till att ”främja, stödja och belöna forskning som klarlägger förhållanden med anknytning till Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling.”

Middag

Middagen består av Skaldjursoppa med kuvertbröd och västerbottensmör

Ankröst med rödvinsmørsås, savoykål och rösti
Måltidsdryck ingår. Andra drycker kan köpas på plats.

Till Höst-Gillet har vi glädjen och möjligheten

att ta med oss gäster.

Pris per person: SEK 450, gäst SEK 500. För de som är medlemmar i Sällskapet kostar det SEK 400, uppge detta vid anmälan.

Klädsel: För herrar slips, kavaj, ej jeans eller gymnastikskor.

Anmälan

Till Höst-Gillet sker genom att sätta in pengarna på Stockholms-Gillets pluskonto 1381-3, så att de är Gillet tillhanda senast måndagen den 28 oktober. Ange avsändare och telefonnummer samt eventuella dietrestriktioner. Alternativt kan du swisha till 123 400 2234. Munsänkens (Katarina Leijonhufvud) mobilnr är 0708-401602 och Intendentens (Charlie Hahne) 0704-807616.

Nya rådsmedlemmar i Stockholms-Gillet



Carl Johan Rundquist

Carl Johan Rundquist har bott i Stockholmsområdet i hela sitt liv, på Söder, i Saltsjö-Duvnäs, sedan på Kungsholmen och numera i Saltsjöbaden, är gift och har tre vuxna barn och två barnbarn. Han har mer än trettioårig erfarenhet från pensions- och försäkringsbranschen och har arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag. Han är numera verksam i Advokatfirma Dahlgren & Partners och är bland annat ledamot i Disciplinämnden för försäkringsdistribution.

Henrik Waldenström har bott i Stockholm stad i hela sitt liv; på Östermalm, Axelsberg, Sättra och Kungsholmen. Är sambo men inga barn. Är född i Lill-Jansskogen (dävarande Allmänna BB). Har arbetat större delen av sitt yrkesmässiga liv med att värna-vårda-visa Stockholms grönområden. Skrev 1990 en rapport till Ståthållarämbetet/kungens fastighetsförvaltare; ”*Ekoparken – sam-*



Henrik Waldenström

manhängande natur- och kulturpark” som blev förarbete till den Kungliga nationalstadspark som invigdes 1995 av kungen. Har sedan 1991 arbetat med tätortsnära natur på Världsnaturfonden i allmänhet både i Sverige och globalt men i synnerhet med Kungliga nationalstadsparken i Stockholm. Brinner för att grönblå stadsplanering, dvs mer natur i våra städer, inte minst för att motstå framtidens allt häftigare klimatförändringar. Främsta fritidsintresse är fågelskådning och leder fågelexkursioner både i Sverige och utomlands men främst i Nationalstadsparken och skärgården.

Nya medlemmar i Stockholms-Gillet

Vid senaste rådsmötet den 5 september invaldes Kent Björklund, Eva Lithman, Karin Ekdahl, Henrik Appeltoft och Hans Ulfebrand som önskas varmt välkomna i Gillet.

Julmarknaden 2019



Julmarknaden invigs kl. 13, lördagen den 23/11

Stockholms-Gilletts råd önskar alla medlemmar välkomna till invigningen av årets traditionella julmarknad på Stortorget i Gamla Stan. Det blir högtidligt invigningsstal, tomteorkester och en julmarknad full av vackra, spännande och goda saker. Folkligt, festligt och fullsatt!

Varför inte ta tillfället i akt och införskaffa era julklappar redan då, så slipper ni en del av julstressen längre fram? Dessutom stöttar ni verksamheten vilket i förlängningen kommer Stockholm till godo. Väl mött!

Stockholms-Gilletts Råd & Intendenten

Midvintergillet kommer att äga rum i Stortorgskällaren, torsdagen den 20 februari 2020. Reservera kvällen redan nu!



Vid Vårgillet på Nyckelvikens Herrgård avtackades Hans De Geer (vice älderman och tillika ordförande i stipendienämnden) och Margaretha Hahne (skattmästare) för lång och trogen tjänst inom Stockholms-Gillet!

SÄLLSKAPET är en svensk herrklubb som grundades 1 december 1800. De ursprungliga stiftarna var i huvudsak grosshandlare och adelsmän. Ledamöternas antal var i det första protokollet, daterat den 16 jan 1801, bestämt till 400. Idag har SÄLLSKAPET över 2000 ledamöter med H.M. Konung Carl XVI Gustaf som förste hedersledamot och HKH Prins Carl Philip, Hertig av Värmland, som hedersledamot. SÄLLSKAPET är inte en politisk eller religiös klubb utan har som uppgift att skapa en god miljö för umgänge och trevnad. Klubben erbjuder sina ledamöter ett digert utbud av programpunkter i form av föredrag och debatter inom ett vitt fält intresseområden samt möjlighet till luncher och middagar både i gemenskap eller med individuella gäster.

Åldermannens ruta

I trädens grönska dröjer sig sommaren kvar allmedan de kortare dagarna vittnar om att hösten är i antågande. De flesta turisterna har åkt hem, endast stora kinesiska turistgrupper drar ännu omkring i Gamla stans gränder. I Stockholms inlopp är det inte längre köbildning för de enorma kryssningsfartygen. För varje år ökar kryssningsfartygen i både storlek och antal, något som ju är både glädjande och bekymmersamt då de ofta ligger på tomgång vid kaj, eftersom fartygen och hamnens elkompatibilitet ännu är bristfällig. Stockholms hamn med flera institutioner och organisationer är i färd med att försöka lösa detta för vattnet och luftens skull. Att Stockholm är hett som resmål har det inte rätt något tvivel om i sommar, trots klimatångest och ett Stockholm vars innerstad mest ser ut som en byggarbetsplats och uppsamlingsplats för all världens alla bygkranar och märkliga hänvisningsskyltar.

Men, Stockholm är trots all ombyggnadsbråte fortfarande en fantastiskt vacker stad. En stad att vara i också på sommaren. Promenad- och cykelstråken är många och uteserveringarna blir allt fler både i stadens kärna och i dess årsringar. Grönkan är lättillgänglig liksom tillgång till vatten att färdas på och att bada i. Ja, Stockholm är helt enkelt en stad att vara stolt över och därför värna om. Vi i Stockholmsgillet har här en särskild uppgift att

tillvarata dess historia, kultur och natur i det att vi informerar och berättar om allt vad vår stad har varit, är och kan bli, om vi vårdar den med klokhet och ömma händer, likt stadens koloniägare vårdar och kultiverar sina täppor för egen och andras skull. Varför inte ta en höstpromenad i något av stadens alla koloniområden. Se på alla färgsprakande löv och blommor. Dra djupa andetag och känna doften av äpplen och jord som snart får vila likt stadens turistiska sevärheter i väntan på en ny sommar med kanske ännu flera fartyg och nyfikna turister.

Höstliga hälsningar

Kristina Ljunggren
Ålderman



P.S. Visste ni att Blasieholmen där ju årets höstgille i Sällskapets lokaler kommer att avnjutas möjligen är uppkallat efter stadsskrivaren, redaren och skeppsbyggaren Blasius Olsson vars idag ovanliga förnamn härstammar från helgonet Blasius som var läkare och biskop i Kappadokien på 300-talet. Han led martyrdöden 316 e Kr. En liten relik finns än idag i den mäktiga träskulpturen St Görän och draken i Storkyrkan. D.S.

Lättare att bli medlem i Gillet

Vid årsmötet den 15 maj antogs följande stadgeändring i syfte att kunna öka medlemsantalet utan att menligt inkräkta på det starka Stockholmsanknytningskravet på Gillets medlemmar. "Till medlem i Gillet kan antas myndig och

välfrejdad man eller kvinna, som är född *eller upp vuxen* i Stockholms stad". Härigenom kan den som inte är född i Stockholm men som har vuxit upp och gått i skola här kunna antas som medlem. Frågan om anknytningen är tillräcklig prövas av rådet som redan idag har i uppgift att bevilja eller avslå medlemskap.

Gille-Kontakt!

Telefon kansliet 08-411 26 48 • Intendent: Charlie Hahne
Epost: stockholmsgillet@telia.com • Hemsida: www.stortorgetjulmarknad.com
Redaktör för Gille-Tidender: Agneta Rydberg